

So sánh 2 ĐẠO

Hành Vân

Bây giờ, sau khi bài *Nói truyền Thích-ca Chánh pháp* được viết và đăng lên mạng đã 5 năm mà chưa thấy những phản hồi tích cực, ta sẽ so sánh hai đạo. Đạo Nói truyền Thích-ca Chánh pháp và Đạo Tổng hợp Bắc – Nam Phật giáo có những điểm nào giống nhau và khác nhau, cần nên tìm hiểu.

Nói truyền Thích-ca Chánh pháp

1. Danh hiệu: xưng là Đạo.
2. Tôn chỉ: Nói truyền Thích-ca Chánh pháp.
3. Phật: là đức Minh Đăng Quang, làm đức Tổ sư lập đạo.
4. Pháp: là bộ *Chơn Lý* 69 bài, bài 11 là *Luật Khất Sĩ*, bài 21 là *Tâm*, bài 60 là *Chơn Như* v.v...
5. Tăng: là các nhà khất sĩ hòa hiệp theo giới luật, các tỳ-kheo đều có tiếng nói như nhau.
6. Mười giới: Phải giữ 10 giới mới là hạnh xuất gia.
7. Thiên định: Cấm xuất gia mà không tu thiên định.
8. Y bát: bát đất và y vá.
9. Sở hữu: nghèo.
10. Tướng Tăng: học trò khó, chân không, đi khom đầu...
11. Giọng nói: khiêm tốn.
12. Xưng hô: gọi sư, xưng pháp danh hoặc con, trò.
13. Tịnh xá: thanh bần, đơn giản.
14. Đi khất thực: thời khóa bắt buộc mỗi ngày, và phải thọ dụng bát cơm ấy.
15. Lực lượng: Ngày nay không biết được mấy người?

Tổng hợp Bắc – Nam Phật giáo

1. Danh hiệu: xưng là Phái.
2. Tôn chỉ: Tổng hợp Bắc – Nam Phật giáo.
3. Phật: nhiều tượng đẹp, không biết ai làm Tổ phái này.
4. Pháp: là bộ *Chơn Lý* 60 bài, bài 11 là *Khất Sĩ*, bài 21 là *Chánh Pháp*, bài 60 là *Pháp Học Cư Sĩ* v.v...
5. Tăng: Trong hội đồng thì có quyền thế, ngoài hội đồng thì không có tiếng nói nào, dù cao hạ.
6. Mười giới: Bỏ giới 9 – không ăn chiều và giới 10 – không giữ tiền, sống thông thả.
7. Thiên định: lấy niệm chăm chú làm định (*như Làng Mai*).
8. Y bát: bát đẹp và y sang.
9. Sở hữu: ô-tô, iphone, tiền...
10. Tướng Tăng: lịch thiệp, oai vệ, bụng to, đầu ngẩng cao...
11. Giọng nói: to, mạnh, dẻo.
12. Xưng hô: ngưỡng bái bạch, chư tôn đức, đức trưởng lão...
13. Tịnh xá: to, đẹp, lên lầu, nguy nga, ra vẻ kiến trúc đặc sắc.
14. Đi khất thực: thấy khó coi, vì giàu mà còn đi xin gì, nếu có xin về thì bát ấy sẽ được “hồi hướng”.
15. Lực lượng: đông đảo như gia tộc, làm thế gian phải nể.

16. Chỗ dựa: Thích-ca Chánh pháp, xem như không.

17. Cúng trai Tăng: Cư sĩ đãi một bữa cơm trưa, nhà sư thọ nhận và phải nói pháp đáp lại.

18. Nhận người xuất gia: lấy giới hạnh làm chuẩn.

19. Buôn bán làm ăn: không.

20. Chính trị: không.

21. Niềm tin: tự tin.

22. Sự nghiệp: chơn tu thật học Giới Định Huệ. Đây là việc thế gian khó làm cho nên nhà sư cố gắng làm gương.

23. Lý tưởng: giác ngộ chơn lý và giải thoát mộng cảnh.

24. Sống chết: Sống bởi chúng sanh, chết bởi mình.

25. Phút cuối: thanh thản.

26. Về đâu: Đã quyết định! Tươi sáng.

27. Tương lai: Không có gì.

28. Nhìn chung: Đây là Chánh pháp, mà thế gian lại thấy khó theo.

16. Chỗ dựa: Bắc, Nam Phật giáo, có vẻ vững chắc, nhưng tạp.

17. Cúng trai Tăng: Cư sĩ dâng cúng nhiều món ăn thịnh soạn, lại dâng quà và phong bì. Nếu không có phong bì sẽ không được gọi là trai Tăng.

18. Nhận người xuất gia: chỉ cần đồng người, cho nên tạp.

19. Buôn bán làm ăn: phát mạnh, tiệm chay, bánh mứt, nhang...

20. Chính trị: có chút chút.

21. Niềm tin: Không dám tin ai hết, hên xui!

22. Sự nghiệp: Phấn đấu làm trụ trì và lãnh đạo giáo hội, chú trọng hoạt động từ thiện xã hội, còn không thì làm Tăng giữ chùa.

23. Lý tưởng: danh và lợi, dùng ngay Phật pháp để truy cầu.

24. Sống chết: Sống vì danh lợi, chết phải cầu siêu (*là ngược lại*).

25. Phút cuối: đau bệnh triền miên, lo sợ, cung thỉnh chúng cầu nguyện cho mình...

26. Về đâu: Không biết nữa! Tiền lộ mang mang.

27. Tương lai: suy tàn.

28. Nhìn chung: Đây là tượng pháp, được nhiều người ưa thích, và được các sư lớn “chứng minh”.

Bài viết này không nói đến “ai”, bởi trí tuệ Bát-nhã là không ta và không của ta. Bằng ai đó cho rằng bài viết đang nói đến mình, thì hãy hiểu là chính tâm mình đang lên tiếng phản hồi đó, để tự xem lại, chớ không dính dáng gì đến “ai”!

Nếu qua năm sau vẫn chưa có phản hồi tích cực thì ta lại viết tiếp...